

# Inleiding JV – Knielen voor het beeld?

---

*N.a.v. 'Daniël, een vreemdeling in Babel'*

**Lezen: Daniël 3: 1-12 en 21-30**

**Zingen: Psalm 34 : 4**

**Psalm 34 : 11**

**Psalm 63 : 2**

Ken je dat moment? Dat je plots hard moet remmen, met je auto of je fiets, omdat er iets voor je neus oversteekt. Ken je dat moment? Dat je hard schrikt, omdat je je beseft dat een ongeluk écht in een klein hoekje zit. Ken je dat moment? Dat je je beseft dat je bijna voor God had kunnen moeten verschijnen. Elk moment van zo'n besef, is een waarschuwing voor ons.

De vorige keer hoorden we dat Nebukadnezar ook een waarschuwing kreeg van de Heere. In zijn droom zag hij een beeld, dat uiteindelijk werd verwoest door een steen. Het rijk van de wereld is niets in de ogen van God, maar zal worden vernietigd door Zijn eeuwig Koninkrijk. Wat doen wij dan met waarschuwingen in ons leven? Staan we er een tijdje bij stil en leggen we het dan naast ons neer? En gaan wij dan weer op in ons dagelijks leven, net als Nebukadnezar doet.

Nebukadnezar legde zijn waarschuwing naast zich neer en liet een indrukwekkend gouden beeld maken, van dertig meter hoog en drie meter breed. Dit beeld stelt de macht van Babel voor, of eigenlijk de macht van Nebukadnezar zelf, die graag alleenheerser wilde zijn. Zelf kunnen wij ook in de ban zijn van bepaalde dingen in ons leven, deze dingen stellen wij dan boven God. Kunnen wij enkele voorbeelden bedenken rondom het thema 'in de ban van...'?

In de wet spreekt het eerste gebod zo duidelijk: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Maar wanneer wij in de ban van iets zijn en dit niet los kunnen laten, dan is dit in Zijn ogen een andere God en is dit zonde.

Hananja, Misaël en Azarja vrezen de Heere en buigen niet voor het beeld. Ook al gebood Nebukadnezar hen dat en wisten zij dat zij in de vurige oven geworpen zullen worden. Zij mogen zichzelf aan de Heere toevertrouwen, terwijl zij niet wisten dat zij uit de oven verlost zouden worden. Dan gebeurt er een ontzaglijk groot wonder, de drie vrienden blijven bewaard in de oven door de bescherming van de Zoon van God in een vierde persoon. Hij is de Engel des Heeren Die degene beschermt die Hem vrezen.

Na dit wonder spreekt Nebukadnezar mooie woorden over de God van Daniël, maar dat wil niet zeggen dat hij zich bekeert. Het enige dat Nebukadnezar zegt is dat de God van Daniël de Oppergod is. Daarnaast erkent de koning nog zo veel andere goden, waar hij niet mee wil breken. Maar wij kunnen geen meerdere goden dienen en zullen alleen God dienen.

Stel je voor dat wij in de schoenen van de drie vrienden hadden gestaan. Voor wie buig jij? Voor een beeld van goud, om in deze wereld ook mee te doen en mee te tellen? Of buig jij, net als de drie vrienden, voor de Heere? In dit tijdelijke leven op aarde kunnen wij veel beter veracht worden en

Arianne Roza  
JV 'Bij de Bron'  
19 oktober 2018

leven mét een uitzicht op het eeuwige leven dan tijdelijk genieten van de zonde en voor eeuwig verloren gaan. Laten we dan God toch dienen, want God dwingt geen mensen tot Zijn dienst zoals Nebukadnezar mensen dwingt te buigen voor een beeld. God maakt de mensen, hoe onwillig we ook zijn, gewillig om voor Hem te buigen en om Hem te dienen. Heeft God jou al gewillig gemaakt en mag jij Hem al dienen?